

DIERBAAR

over de bijzondere band tussen mens en dier

In deze aflevering van Dierbaar ontmoeten we Yvonne (37). Ze woont samen met haar vriend en haar drie papegaaien Loekie, Max en Yari. 'We kijken gezellig met ons vijven tv.'

Tekst: Lydia Zitterma - Foto's: privébezit



'Elke avond brengen we onze drie papegaaien naar bed'



"We hebben drie papegaaien: Loekie, Max en Yari. Onze eerste papegaai was Loekie, een zwartkopcaique. We hadden geen huisdieren toen we haar ontmoetten. We hadden wel eerder twee dwergpapegaaitjes gehad. Die hadden we toen niet gekortwiekt, omdat we dat zielig vonden. Met als treurig gevolg dat we ze kwijtgeraakt zijn. Met mooi weer zetten we de vogels in hun kooi op het balkon, maar op en dag lukte het deze slimmeriken om het deurtje van de kooi open te maken en weg te vliegen. We vonden het vreselijk dat dit gebeurd was en een tijdlang hadden we daarom geen dieren meer. Maar uiteindelijk wilden we toch wel weer graag een vogel en besloten ons te verdiepen in papegaaien. We kochten Loekie bij een goede

naar hen toe zitten. Zo kunnen we met zijn allen 's avonds tv kijken. Onze vogels zitten net zo geïnteresseerd te luisteren en te kijken als wij zelf. Maar niet alleen binnenshuis houden we rekening met ze. We betrekken ze ook zoveel mogelijk bij activiteiten buitenshuis. Wanneer wij buiten zitten, wandelen of ergens op bezoek gaan, gaan ze lekker mee. Zo gaan we ook jaarlijks met de duikvereniging een weekend naar Zeeland en ook dan gaan de vogels gewoon mee. Ze hoeven dan niet in het vakantiehuisje achter te blijven als wij gaan duiken, want we nemen ze gewoon mee naar de duikstek. Mijn moeder duikt niet en blijft dan aan de waterkant op ze passen.

Een dag thuis begint voor ons met het wakker maken van de vogels en een gezamenlijke douche en eindigt met het naar bed brengen van de papegaaien. Ze slapen in een aparte kamer, allemaal in hun eigen slaapkooitje.

zogenaamde 'inprenten' wat zij doen gaat compleet verloren als mensen de vogels weghalen bij de ouders en zelf grootbrengen. De dieren die op deze manier worden grootgebracht, missen de belangrijkste levenslessen voor een gelukkig papegaaienbestaan. Ze horen pas weg te gaan bij de ouders als ze zich zelfstandig kunnen redden, niet eerder. Bovendien zullen papegaai-ouders wanneer hun kind wordt weggehaald direct opnieuw willen nestelen, omdat hun kuiken is weggenomen. Dat Yari niet onder ideale omstandigheden is opgegroeid, merken we nu nog. Hij is bijvoorbeeld wel eens bang voor zijn eigen inwonende soortgenoten. Dat papegaaien voor roofvogels bang zijn is logisch en noodzakelijk, maar Yari is zelfs voor Max en Loekie soms huiverig. Papegaaien zijn ontzettend intelligent en heel gevoelig, je eigen gemoedrust breng je op hen over. Je leven delen met papegaaien zou ik niet iedereen zomaar aanraden, het is niet niets. Je moet het willen én kunnen en altijd het welzijn van je dieren vooropstellen. Wij doen dat met liefde en zouden niet anders willen, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Ik kan enorm genieten als ik naar mijn vogels kijk en zie hoe lekker ze in hun vel zitten. Als ik ze zo genietend in het zonnetje zie zitten, ben ik gelukkig." ■

beweging nodig om gezondheids- en gedragsproblemen te voorkomen. Gekortwiekte papegaaien kunnen nog zo'n drie meter vliegen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je ze kwijtraakt tijdens het wandelen.

Max was onze tweede papegaai. Het zou het beste zijn voor Loekie als ze een vriendje kreeg, want hoewel wij vaak thuis zijn - ik werk vanuit huis - en we de vogels vaak meenemen als we weggaan, kan niets de aanwezigheid van een levend wezen vervangen. Een papegaai is het gelukkigst wanneer hij 24 uur per dag een ander levend wezen om zich heen heeft. Een vriendje van hetzelfde soort was geen optie, dan zouden ze gaan nestelen en dat is niet wenselijk in een huiskamersituatie. Zo kwam Max, een roodbuikpapegaai in ons leven. Max was een heel goede keus, want na de gewenningsperiode werden Loekie en Max goede vriendjes. Ze zijn onafscheidelijk, alleen slapen doen ze apart in hun eigen slaapkooitje. Via een bekende kregen we later nog Yari erbij, een mannelijke geelwang-amazone. Yari heeft een rugzakje, wij zijn al zijn derde eigenaar en hij is niet door zijn ouders opgevoed maar door mensenhanden. Gelukkig is 'handopfok' inmiddels verboden mede dankzij onze Stichting, want deze manier van grootbrengen verstoort de natuurlijke instincten en kan voor veel ellende zorgen later. De papegaai-ouders moeten de jongen grootbrengen, niet de mens. De kleintjes leren van hun ouders alles en het

'Wanneer wij op bezoek gaan of buiten zijn, gaan ze lekker mee'

kweker, het was liefde op het eerste gezicht. Een papegaai, maar ook een ander dier, is niet iets dat je in een opwelling aanschaft. Je moet van tevoren heel goed weten waar je aan begint, je moet je inlezen, informatie vergaren en je verdiepen in de optimale omstandigheden waaronder je het dier moet houden. Het welzijn van je dieren moet boven alles gaan. Eigenlijk is een papegaai helemaal geen huisdier, het is een wild dier, niet gedomesticeerd en niet bedoeld voor het leven in een huiselijke omgeving. Het liefst zie ik papegaaien vrij levend in de natuur, in de jungle, maar als ze dan toch door mensen gehouden worden, dan op de best mogelijke manier. In ons leven staan onze vogels centraal. Ze worden overal bij betrokken. Zo hebben we de opstelling van de meubels in onze woonkamer papegaai-vriendelijk gemaakt, de speelstukken waarop de vogels zitten staan naast onze bank, zodat we niet met onze rug

Nadat we Loekie in huis hadden gehaald, ging ik me steeds meer verdiepen in papegaaien en al snel kwam ik in contact met dé papegaaienkenner bij uitstek: Jan Hooimeijer. Deze dierenarts en gecertificeerd papegaaiengedragstherapeut is een groot liefhebber van papegaaien en heeft jarenlang een dierenartsenpraktijk gevoerd. Inmiddels is hij gepensioneerd als praktiserend dierenarts, maar zet hij nog steeds zijn werk als therapeut en deskundige voort binnen een adviespraktijk voor vogels. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Papegaai. Van hem heb ik alles over papegaaien geleerd en nog steeds is hij een belangrijke vraagbaak voor ons. Ik weet nu bijvoorbeeld dat de meeste jonge papegaaien nog altijd doodgaan door voedingsfouten en waaraan goede voeding moet voldoen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik vrijwilligster bij de Stichting werd. Er bestaan veel misvattingen over papegaaien, ik hoor het elke dag. Zo is het bijvoorbeeld wel degelijk wenselijk om je vogels te kortwieken, want dan kunnen ze mee naar buiten. En naar buiten is voor papegaaien cruciaal, ze hebben zonlicht, afleiding en

OOK IN DEZE RUBRIEK?

Heb je ook een bijzondere band met je dier? Mail een foto van je huisdier met jezelf plus een korte toelichting waarom je dier zo'n bijzondere rol in je leven speelt naar: redactie@mijngeheim.nl onder vermelding van 'Dierbaar'.